

IŐIK KANSU

RABITA'NIN ZABITASI

AKP Kadrolarının ÖzgeçmiŐi

telgrāfhane
yayınları

İçindekiler

UĞUR MUMCU'NUN İZİNDE.....	7
“RABITA”NIN PEŞİNDE	7
RABITA'NIN ZABITASI.....	11
TÜRK BASINI VE KAMUOYU, RABITA İLE TANIŞIYOR.....	19
MUMCU İLE RABITA YENİDEN GÜNDEME TAŞINIYOR	24
RABITA TOPLANTISI TÜRKİYE'DE	34
ÇOK BEREKETLİ VAKIF.....	41
KILIÇDAROĞLU'NUN SAVLARI	47
YANIT VERİLMEMEYEN SORULAR.....	57
EMEKLİ EDİLEN SAVCININ SORULARI	64
SUUDİ PARASI VE SEVDA TEPESİ.....	71
ERDOĞAN'IN ORTAKLIĞI	78
BİRLİK VAKFI.....	80
BİR İHALE, BİR ÖLÜM	83
CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İHSANOĞLU'NUN İSLAMCI VAKFI.....	84
BİR BAŞKA BEREKETLİ VAKIF	88
İLİM YAYMA'YA KUTLAMA	96
RABITA BAĞLANTILI İMAMLAR	99
MÜFTÜNÜN DÜŞÜNCE DÜNYASI	103
PARTİ KAPATTIRAN İMAM.....	107

RABITA BAĞLANTILI MTTB	109
KANLI PAZAR	111
CUMHURİYET’TE İLK RABITA HABERİ VE EYGİ’NİN YERİ	115
ARAMCO’NUN ARDINDA AMERİKA DA VAR	118
RABITA’DAKİ ADALET PARTİLİLER.....	120
ERBAKAN, ÖZAL KARDEŞLER VE MOBİL.....	124
OLAYLI CENAZE.....	129
MTTB İKTİDARDA	131
İSKENDERPAŞA DERGÂHI İLİNTİSİ.....	136
İLK TÛR BAN EYLEMİ İLE BAĞ.....	145
VE SONUÇ.....	147
YANKILAR.....	149
Rabita iktidarı.../Mustafa Mutlu	149
“Uğur Mumcu’nun açtığı yoldan yürüdüm” /Orhan Tüleylioğlu.....	151
Mumcu’dan Kansu’ya Rabita Takibi/ Ali Tartanoğlu.....	155
Rabita’nın Zabıtası/Özdemir İnce	161

UĞUR MUMCU'NUN İZİNDE “RABITA”NIN PEŞİNDE

Ali Sirmen

Uğur Mumcu, içinde yaşadığımız döneme ve topluma bütün yönleriyle ışık tutmuş olan değerli bir yazar, eşsiz bir araştırmacıdır.

Toplumdaki aksaklıkları, alçaklıkları, ahlaksızlıkları, yolsuzlukları, hırsızlıkları, kaşgarikoları, baskıları, işkenceleri, hukuksuzlukları, din kisvesi altındaki kandırmacaları, bıkmadan, usanmadan, yılmadan, hayatı pahasına ortaya seren Uğur'un bence çalışmasını tamamlayan öge de yalnızca bunlarla yetinmeyip, alçakların yanında yiğitleri, korkakların yanında kahramanları, bencillerin yanında, fedakârları da yansıtmış olmasıdır.

Uğur Mumcu'nun eserlerini bir bütün olarak okuyun ki, toplumun karanlık yönü kadar aydınlık yönünü de görebilesiniz.

Çünkü eğer o aydınlık yönü göremezsiniz, aydınlıkların galip çıkacağı yarınları hazırlamak üzere mücadele edecek azim ve gücü bulamazsınız.

Uğur bunları fazlasıyla yapmış olan yurtsever bir aydın yazardır.

Belirli bir zamanda, belirli bir ülkede yaşayan insanlar, bu tür aydınları sayesinde, içinde yaşadıkları toplumu bütün yönleriyle tam olarak kavramak imkânını bulmuşlardır.

Bunu yaparken de, kâh yazılanları düşünerek, irdeleyerek kâh da gülümseyerek değerlendirerek okumuşlardır.

Uğur'un eserlerinde bütün bu yönleri bulabilirsiniz.

Bir süredir, hem Uğur Mumcu'yu andığımız Adalet ve Demokrasi haftalarına katkıları, Uğur'un yapıtlarını yeniden değerlendirmesi ve yorumlamalarına, hem de Cumhuriyet'teki yazılarına baktığımda, değerli dostum, kardeşim Işık Kansu beni, Uğur'un başka bir yönü üzerinde daha derinliğine düşünmeye itti ki; bu da usta çırak ilişkisi içinde öğretmen Uğur Mumcu niteliği idi.

Mayasında haberciliği, kişiliğinde ailesinden tevariüs ettiği yazarlık yeteneğini taşıyan Işık'ın özellikle 26-30 Kasım 2012 arasında Cumhuriyet'te yayımlanan "Türkiye Üzerinde Rabita Gölgesi" adlı dizisini okurken, araştırmacı gazeteci Uğur'un, ölümünün üzerinden 20 yıl geçtikten sonra Rabita konusundaki araştırmalarını bir daha ele alıp, Rabita kitabının yayımının 25. yılında orada işlenen ilişkilerin şimdi hangi girift doku içinde olduğunu, orada adı geçenlerin şimdi iktidarın neresinde yer aldıklarını gözler önüne serdiğini görünce, "işte ustasına layık yeni bir usta dedim."

"Rabita'nın Zabıtası", Rabita kitabından 27 yıl sonra yayımlanıyor ve ilk kaleme alındığından bu yana olaylar ile kişilerin üzerinde öbeklenen tozları silkeleyerek, şu anda kimin nerede olduğunu, büyük Rabita planının hangi noktaya

varmış bulunduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, kimi girişimlerin ardındaki gerçek nedenleri daha iyi kavriyorsunuz, "Rabita"nın güncellendiği bu yapı sayesinde.

4+4+4'lü eğitim sisteminin bütün yapıtaşlarının nasıl Rabita örgütü tarafından sabırla hazırlandığını görüyor, olaya bambaşka, daha aydınlatıcı bir açıdan bakma olanağını buluyorsunuz.

"Rabita'nın Zabıtası", "Rabita"nın güncel halini ortaya serdiği gibi, usta ve çırak ilişkisi içinde olmuş olan iki "rabitalı" araştırmacı usta yazarın, gönül ve fikir rabitasını da ortaya seriyor.

Eline sağlık Işık!

RABITA'NIN ZABITASI

Uğur Mumcu, AKP iktidarının gizini 32 yıl önce çözmüştü

Uğur Mumcu'nun 1980'li yıllarda *Rabita* çalışmasını nasıl oluşturduğunun tanıklarındanız. O dönemde Cumhuriyet Ankara Bürosu'nda muhabirdik. Uğur Ağabey, biri 1980 öncesi Süleyman Demirel'in, diğeri de 12 Eylül cuntası döneminde olmak üzere iki ayrı Bakanlar Kurulu kararı ile kimi devlet memuru olan din adamları ile imamların Suudi Arabistan kökenli Rabita örgütünün parasıyla yurtdışına gönderilmesi ile ilgili haberi patlatır patlatmaz hepimiz hummalı bir çalışma içine girmiştik. Uğur Ağabey, peş peşe ilintileri açıklarken, Ankara bürosundaki muhabirler olarak bize ulaşan belge ve bilgileri ona aktarıyorduk; bilgiler bir havuzda toplanıyordu. Uğur Ağabey, yararlı olanları ayıklıyor, seçiyor, kimi kaynaklara bir kez daha doğru olup olmadığı için sorulması gerekenler konusunda uyarıyordu.

Din görevlileri ve imamların 1980 sonrası Rabıta parasıyla yurtdışına gönderilmesi konusundan, başta dönemin Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanı ve Devlet Başkanı Kenan Evren olmak üzere 12 Eylül cuntasının başındaki paşaların haberi olmadığı ileri sürülüyordu. Çünkü, sözde “Atatürkçü” Kenan Evren, şeriatçı bir örgütle işbirliğine gitmezdi!

Ama o günlerde bunun da kanıtına ulaşmıştık. Kenan Evren’in ve 12 Eylül paşalarının şeriatçı Rabıta örgütü ile bağlantıdan doğrudan bilgileri olduğuna ve o bağı onayladıklarına ilişkin haberi yakalayıp yazma onuru da bana düşmüştü.

O dönemde işçi muhabirliği yapıyordum. Türk-İş’in kütüphanesinde bir brifing kitabına ulaştım. 12 Eylül darbesi olur olmaz kurulan Bülend Ulusu kabinesinde Türk-İş’in Genel Sekreteri de olan Sadık Şide, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirilmişti. Sadık Şide, Çalışma Bakanlığı’nca MGK Başkanı ve üyelerine 1982’de verilen bir brifing kitabını Türk-İş’in kütüphanesine armağan etmişti. İşte o brifing kitabı, Kenan Evren ve arkadaşlarının bilgisinde, devlet memuru din adamı ve imamların Rabıta parasıyla yurtdışına gönderildiğinin kanıtıydı.

Brifing kitabını Uğur Mumcu’ya ilettiğimde çok sevinmişti. Çünkü, olaya yepyeni bir boyut katmış, 12 Eylülcülerin Rabıta’ya onay verdiklerini belgesiyle kanıtlamış oluyorduk. Dönemin Çalışma Bakanı Turhan Esener ile de görüştük. Uğur Ağabey, “Sen haberini yap, ben de haberin üzerine yorum yazarım” dedi. Haberim,

23 Mart 1987’de *Cumhuriyet*’te yayımlandı.

“Evren’e 1982’de verilen brifingde ‘Rabıta’ da anlatıldı. RABİTA’DA YENİ BELGE. Dönemin Çalışma Bakanı Prof. Esener’in de doğruladığı brifingde, MGK’ye yurtdışındaki imamlara Rabıta’nın para ödediği anlatıldı” başlıkları ile verilen haber şöyleydi:

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma Bakanlığı’nca 1982 yılında Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Konsey üyelerine verilen bir brifingde, yurt dışındaki din görevlilerine Rabıta Örgütü’nce aylık ödendiği konusunun anlatıldığı belirlendi.

Dönemin Çalışma Bakanı Prof. Dr. Turhan Esener, brifingin ‘çeşitli bakanlıklardan gelen rapor ve yazılardan toplanan bilgilerin derlenmesi ile oluştuğunu’ belirterek, ‘Çalışma Bakanlığı’nın bu konu ile doğrudan bir ilgisi yoktur. Bu bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bakanlığa gönderilmiştir’ dedi. Brifingin Devlet Bakanlığı ile Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve Teknoloji, İmar İskan, Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla, Tanıtma Müsteşarlığı ve DPT temsilcisinin katkılarıyla hazırlandığı saptandı. Brifingde, kısa adı ‘Rabıta’ olan ‘Dünya İslâm Birliği’ ile yine yönetim kurulunda üç Rabıta temsilcisinin bulunduğu Brüksel’de ‘İslâm Kültür Merkezi’nden sağlanan kaynaklar ile din görevlilerinin sayısı 21’den 83’e yükseltildiği anlatıldığı öğrenildi.

26 Kasım 1982 tarihinde, Cumhurbaşkanı Evren, Konsey üyeleri, Nurettin Ersin, Nejat Tümer, Tahsin Şahinkaya ve Sedat Celasun’a verilen brifing, Çalışma Bakanlığı

tarafından kitap olarak basıldı. 'Sayın Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerine sunulan brifing -Yurt Dışı İşçi Sorunları- 28.5.1982'den Sonraki Gelişmeler ve Yapılan Çalışmalar' başlıklı kitaba göre Evren ve Konsey üyelerine şu bilgi sunuldu:

1978 yılından bu yana sürdürülen ve 12 Eylül 1980 tarihinden sonra yoğun çalışmalarla yurt dışındaki 700 kadar cami ve mescidin hemen hemen yarısında Diyanet İşleri Bakanlığı'nca gönderilmiş din görevlilerinin hizmet yapması sağlanmıştır. Bu ibadethanelerin takriben dörtte birinin bölücü grupların kesin kontrolü altında bulunduğu, geriye kalanların devlet tarafından kontrol altına alınması mümkün görüldüğü Diyanet İşleri Bakanlığı'nca belirtilmektedir.

- Din adamı göndermek suretiyle yurt dışındaki din hizmetlerinin devletin kontrolü ve gözetiminde yapılmasını amaçlayan çalışmalar sonunda:

- Din hizmetleri müşavirliklerinin sayısı 4'den 7'ye yükseltilmiştir.

- 6 aylık geçici görevle çeşitli ülkelerde bulunan din görevlilerinin sayısı 131'den 221'e çıkarılmıştır.

- Aylıkları, Dünya İslâm Birliği, Brüksel İslâm ve Kültür Merkezi gibi dış kaynaklardan sağlanan din görevlilerinin sayısı 21'den 83'e yükseltilmiştir.

Böylece yurt dışındaki din görevlilerinin toplam sayısı 12 Eylül öncesi 156 iken bugün 311'e yükseltilmiştir.'

Turhan Esener'in önsözü ile sunulan brifingde, çeşitli bakanlık temsilcileri, kendi bakanlıkları konusu ile ilgili çalışmalarını anlattılar. Yabancılar politikası açısından

hükümet değişikliği, Türk iş gücüne talepteki gelişmeler, kesin dönüş yapacak işçilerle ilgili sorunlar, Türk iş gücünün AET ülkelerinde serbest dolaşımı, çifte uyruklu, askerlik yükümlülüğü gibi konular da yer aldı.”

Haberin yorumu

Bu haberin yayımlandığı gün Uğur Mumcu da, *Cumhuriyet*'teki “Gözlem” köşesinde “MGK ve Rabita” başlığı ile şu yazıyı yazdı:

“12 Eylül döneminde yönetimi elinde tutan Milli Güvenlik Konseyi, ‘Rabita Örgütü’nün yurt dışındaki din görevlilerinin aylıklarını ödediğini biliyor muydu?

Sorsak ‘Hayır’ diyeceklerdir:

- Bize bu konu hiç iletilmedi...

26 Kasım 1982 günü, Çalışma Bakanlığı’nca Devlet Başkanı Evren ile MGK üyelerine verilen brifingde, öteki adıyla ‘Dünya İslâm Birliği’nin yurt dışındaki din görevlilerine aylık ödedikleri anlatılmış...

Brifing metni elimizdedir...

Çalışma Bakanlığı’nın ‘Sayın Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyelerine Sunulan Brifing, Yurt Dışı İşçi Sorunları’ başlıklı yayınının 20’nci sayfasında ‘Rabita’nın rabitası’ anlatılıyor:

- Aylıkları Dünya İslâm Birliği, Brüksel İslâm ve Kültür Merkezleri gibi dış kaynaklardan sağlanan din görevlilerinin sayısı 21’den 83’e yükselmiştir.

Herhalde bu brifing metninden sonra hiç kimse ‘Bu konudan haberimiz yoktur’ diyemez.

Ne Sayın Cumhurbaşkanı, ne de Konsey üyeleri...

Konuyu Ankara Hukuk Fakültesi'nden hocam eski Çalışma Bakanı Turhan Esener'e sordum. Profesör Esener, Çalışma Bakanlığı'nın konuyla doğrudan bir ilgisi olmadığını, bu brifingde anlatılan konuların, çeşitli bakanlıklardan gelen yazı ve raporların derlenmesi yoluyla oluştuğunu söyledi.

Ya ODTÜ'de 'Rabıta Örgütü'nün maddi katkısıyla yapılması planlanan camiye ne demeli?

Anımsayacaksınız, konu 27 Aralık günü bu köşede açıklanmış; ODTÜ Rektörü Prof. Gönlübol'dan bir yanıt gelmemişti. Şimdi olayın bütün belgeleri yayımlandı. Gönlübol, eldeki bütün belgelere karşın projenin kendisi tarafından durdurulduğunu söylüyor, daha doğrusu söyleyebiliyor.

O zaman, ODTÜ Yönetim Kurulu üyelerine bir görev düşüyor:

Gerçeği açıklamak...

ODTÜ'de Suudi desteği ile cami yapma kararı üniversite yönetim kurulunda görüşülmüş ve rektör Gönlübol, bu projenin "Sayın Cumhurbaşkanı'nca desteklendiği" güvencesini vermiştir.

Bu kararı alan ODTÜ Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşmaktaydı:

Rektör Prof. Gönlübol, Rektör Yardımcısı Prof. Muharrem Timuçin, Eğitim Fakültesi Dekanı Ahmet Edip Uysal, İdari İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Ömer Kürkçüoğlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Rüştü Yüce, Mühendislik Fakültesi Dekanı Altay Birand, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğmaç Sayraç, Prof. Cengiz Yalçın ve Prof. Enis Kurtan...

Karara, yalnızca Prof. Cengiz Yalçın karşı çıkmıştır...

Konu yönetim kurulunda tartışılmış, yönetim kurulu üyeleri, Rektöre, caminin niçin Suudi desteği ile yapıldığını sormuşlar, Rektör Gönlübol, 'Projeyi Cumhurbaşkanı destekliyor' güvencesini vermiş; bu güvenceden sonradır ki, yönetim kurulundan söz konusu karar çıkabilmiştir.

ODTÜ Yönetim Kurulu üyelerine, kamuoyu önünde vicdanlarına seslenerek tek tek soruyoruz:

- Rektör Gönlübol, 'Cami projesinin Cumhurbaşkanı'nca desteklendiği' yolunda güvence vermiş midir, vermemiş midir?

'Rabita Olayı' şu gerçeği kanıtlıyor: Hiçbir gerçek sürgit karanlıkta kalmaz. Günü gelir, bu gerçekler, belgelerle, kanıtlarla ve tanıklarla ortaya çıkarılır.

Devletin 'asli ve sürekli' işleri bir 'şariat örgütü'nün bütçesi ile karşılanmaz. Laik bir devlet, bir şariat örgütünün para kaynaklarına güvenerek devlet içinde bu kadar dal budak salmasına izin vermez.

Verirse böyle olur işte. Sonunda, kimse sorumluluğu üstlenemez...

Yapılan iş yanlış; tutulan yol yanlış. Bu aşamada yapılması gereken tek iş; bu yanlışın sorumluluğunu üstlenmek ve bu "şariat örgütü" ile yapılan işbirliğinin yanlışlığını açık yürekle 'kabul ve ilan' etmektir.

Başka yollar, devleti ve yüce devlet makamlarını yeni çıkmaz sokaklara sürükleyecektir."

Uğur Mumcu ve Cumhuriyet gazetesi, o dönemde toplumun içlerine doğru kök salan bir "tarikat-ticaret-siyaset" ağünü isim isim, vakıf vakıf, şirket şirket,

bağlantı bağlantı ortaya çıkarmıştı.

2002 yılında AKP iktidara geldiğinde; gazetecilik içgüdüğü ve Mumcu gibi ustalarımızdan edindiğimiz toplumsal sorumluluk kaygısı bizi bir araştırmaya itti: Uğur Mumcu'nun 1980'lerde ortaya çıkardığı Rabıta bağlantıları 2000'li yılların başında devam ediyor muydu? O yıllardaki kadrolarla 2000'li yılların başında Türkiye'yi yöneten AKP'li kadrolar arasında bir ilişki var mıydı?

Yaklaşık 10 yıl boyunca notlar tuttuk. İzledik, araştırdık; peşini bırakmadık, haberler ve yazılar yazarak, araştırmamızı genişlettik. Geriye dönüp baktığımızda, Uğur Mumcu'nun bizim yolumuzu aydınlattığını, 30 yıl önceden AKP döneminin gizini *Rabıta* kitabına kazındığına tanıklık ettik.

Rabıta kitabının üstündeki tozları aldık. Üfledik, temizledik ve gördük ki, Rabıta'nın rabıtaları, yani bağlantıları, ilişkileri dün olduğu bugün de apaçık karşımızdaydı.

Elinizdeki kitap, işte bu çalışmanın ürünüdür.

TÜRK BASINI VE KAMUOYU, RABITA İLE TANIŞIYOR

Belgeliklerde yaptığımız araştırmalara göre, Türk basını Rabita adlı örgütle ilk, Gazeteci-Yazar İlhami Soysal'ın *Akşam* gazetesindeki "Görünüş" köşesinde 8 Şubat 1968 tarihinde yayımlanan yazısı ile tanışır. İlhami Soysal'ın, Rabita örgütünün o dönemdeki Genel Sekreteri'nin "Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA ile ilgili bir multi milyarlar" olduğunu dile getirdiği "Rabitat-ül Alem-il İslami" başlıklı yazısı özetle şöyledir:

"Nasıl ama yazının başlığı? Fiyakalı bir lâf değil mi Rabitatül Aleml İslami? Anladınız mı ne demek olduğunu? Arapça bilmiyorsanız, Osmanlıcaınız da kuvvetli değilse, anlayamazsınız. Biliyoruz, şimdi hemen aklınıza 'Arapça değil mi, uydur uydur söyle' tekerlemesi gelecek. Ama, şu yukarıya kaydettiğimiz lâf inan ki uydurma değildir ve pek cafcıflı bir anlamı vardır ve Arapça lâf, 'İslam Dünyası Birliği' demektir.... Evet, Merkezi Mekke-i Mükerrreme'de, Hadimi Suudi

Arabistan Kralı Ekselans Faysal Bin Abdülâziz Al Suud olan böyle bir birlik vardır. Birliğin amacı, adından da anlaşılacağı üzere, İslam Dünyası arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır.

Sükan'ın haberi olsun

Türkiye'de solcuların nasıl nefes aldıklarını bilmekle övünen İçişleri Bakanı, zehir hafiyeye Faruk Sükan'ın belki haberi yoktur diye haber verelim ki, Atatürk'ün laik Türkiye Cumhuriyeti de bu birlikte, bir 'İslam Devleti' olarak resmen temsil edilmektedir. Hem de, Faruk Sükan'ın en yakın dostları ve ideal arkadaşları tarafından... Eee, böyledir bu işler işte. Kimi, kimin nasıl nefes aldığını bilmekle övünür, kimi de hiç övünmeden bazılarının bağırsaklarının bile nasıl kıpırdadığını bilir. Böyledir bu işler... Tavsiye ederiz, bir takım ilgililer, bundan böyle bir iki gün içinde yazacaklarımızı okusunlar da, biraz ilimleri irfanları artsın.

Neymiş bu birlik?

Bu birliğin, Mekke-i Mükerrerme'de Hicri Recep 1383'de basılan 'Nizamname'sinin üçüncü maddesinde şöyle denilmektedir:

'Müslüman memleketlerinde İslamiyetle hükmetmeye çalışmak.'

Yani bütün İslam dünyasını tek bir şeriat devleti haline getirmek... Bu birlik başka neler mi yapmayı amaç edinmiştir ve yapmaktadır? Özetleyelim: Fasih Arapçayı Müslüman milletler arasında bir anlaşma dili olarak yaymak... Yeryüzünün çeşitli ülkelerinden hacca gelenler arasında 'dilden kuvvetli ve olgun uyarıcılar' seçmek, bunları AP